



Extra Nyhetsbrev nr 5½ 2009



Isa (1945-2009)

SSGF har drabbats av en stor förlust. Vår medarbetare sedan många år, Isa Kilsbo, gick bort på torsdagen före midsommarafton. I vintras drabbades hon av en svår sjukdom som nu krävt sin tribut.

Isa kom in i SSGFs styrelse hösten 1995, efter att hon bidragit som volontär i arbetet med släktforskardagarna det året, som ägde rum i Medborgarhuset med SSGF som huvudarrangör. Hennes organisatoriska talang kom snabbt till stor hjälp i styrelsearbetet och med avbrott för tre år ingick hon i styrelsen som sekreterare ända fram till slutet. I sitt arbete var hon en naturlig auktoritet som styrde oss med fast men varsam hand. Hon var en kraft som vi alla kunde luta oss emot och när hon fick ett uppdrag fanns aldrig någon tvekan om att det skulle genomföras. På så vis var hon också en stor tillgång under släktforskardagarna 2006 i Nacka, som den gången arrangerades av släktforskarförbundet med volontärer från de lokala föreningarna.

Hon var också en skicklig forskare som gärna gav sig i kast med ovanliga källor. Hennes stora projekt (bortsett från forskning om den egna släkten) omfattade kaptenen Henning Tideman och alla hans ättlingar. Vid hennes frånfälle var drygt 15.000 personer av dessa registrerade.

I sin yrkesroll var Isa sedan många år anställd på Svenska bowlingförbundet, en annan folkrörelse. Där hade hon ett mycket stort kontaktnät, som också omfattade ett antal släktforskare.

Hon efterlämnar sonen Ronnie.

Styrelsen för SSGF