

# Sommarbrev 2015



Äntligen dags för ett Nyhetsbrev. Utgivningen har ju varit lite si och så senaste tiden men nu har vi fått en ny redaktör. Dock har den nya redaktören inte riktigt tillträtt ännu. Hon blir ansvarig för nästkommande Nyhetsbrev, men detta brev är ett hopplock i all hast av en tf icke-redaktör.

## Ny redaktör - en kort presentation

Mitt namn är Lieselotte Jonsson. Jag kommer ursprungligen från vackra Hudiksvall och efter studier i Uppsala flyttade jag till Stockholm. Jag är bosatt i Hässelby och egenföretagare sedan många år med översättning som kärnverksamhet.

På relativt snirkliga omvägar kom jag i kontakt med släktforskningens fantastiska värld. Man blir ju beroende - fast på ett trevligt sätt!

Något som hela tiden dyker upp i huvudet när man lyckas hitta en förfader eller förmoder, är tanken på vad som hände samtidigt annorstädes i världen. Jag kan ta som exempel min egen mormors mormors mormors mormors mor, Botil Månsdotter, född 31/8 1698 i mörkaste Småland. Samma år grundade Peter den store staden Taganrog i sydvästra Ryssland. Kantänka de hade olika matvanor ...

Jag valdes in i SSGF:s styrelse vid årsmötet i mars, och har åtagit mig sysslan som redaktör för Nyhetsbrevet. Nästa Nyhetsbrev blir mitt första alster och jag vill redan nu tacka dem som kommer att bidra med länkar och information.

## Hänt sedan sist:

Sedvanliga aktiviteter på stadsarkivet, **Släktforskarhjälp** och **Problemlösarträff**, på torsdagarna.

Den 25 april var det **Kulturnatt i Stockholm** med många aktiviteter runtom i staden. På stadsarkivet var det visningar och föredrag. Några SSGF-medarbetare hjälpte besökare med släktforskning, ungefär som på torsdagarna. Något färre besökare än förra året.

Vi har även haft en och annan **temakväll** på stadsarkivet samt sedvanlig **Välkomsträff** – med information om föreningen mm - för nya medlemmar.

Den 28 april passade vi på att ha ett **Studiebesök på Tullmuseum** innan det stängde. Höstens (2014) **Studiebesök på Kungliga Biblioteket** lockade så många intresserade att vi var tvungna att ordna flera repriser. Vårens sista besök den 27 maj hade inte riktigt lika många besökare som vid tidigare tillfällen. Kanske behovet är tillgodosett för tillfället.

## *Kalendariet*

### **Släktforskarhjälp på torsdagar - Stadsarkivet**

Under sommarens torsdagar har vi ingen ”officiell” släktforskarhjälp på stadsarkivet, men det kan mycket väl tänkas att en och annan SSGF-medarbetare hittar dit och hjälper då givetvis till om behov finns. Observera att stadsarkivet under sommaren stänger klockan 18 på torsdagarna.

### **Släktforskardagarna i Nyköping**

Sista veckohelgen i augusti hålls sedvanliga [släktforskardagar](#) i Nyköping och SSGF är givetvis på plats. Inom ramen för släktforskardagarnas tema ”**Ett gods – en värld**” har vi inom föreningen haft några pågående projekt som kommer att redovisas där. Besök oss gärna i Nyköping, det ligger ju inte så långt från Stockholm.

### **SSGF på Facebook**

Alla medlemmar och andra släktforskningsintresserade är välkomna att bli medlemmar i gruppen [Släktforskarna SSGF](#). Där informeras om aktiviteter och annat som händer inom SSGF.

**Håll** som vanligt utkik i [StockholmsRötters kalendarium](#), i **AnRopet**, på webbsidorna [www.ssgf.org](http://www.ssgf.org) efter information om nytillkomna eller ändrade program på Stockholms stadsarkiv, i Arninge och i Huvudsta.

### ***Stockholms stadsarkiv***

Stadsarkivets program finns som vanligt på dess [hemsida](#)

**Till sist men inte minst - ha en trevlig sommar, passa på att besöka de platser där anorna levde !!**